

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 20 ΦΛΕΒΑΡΗ

ΚΑΤΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ!

Εργαζόμενες/οι

Στις 20 Φλεβάρη απεργούμε και διαδηλώνουμε όλοι οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο ενάντια στην κυβέρνηση των μνημονίων και της “επίταξης”. Καλούμε σε πανεργατικό παλλαϊκό ξεσηκωμό για να ανατρέψουμε την κυβέρνηση και τα βάρβαρα μέτρα της: μείωση μισθών και κατάργηση των Συλλογικών διαπραγματεύσεων, αντιδραστική προσπάθεια περιορισμού του δικαιώματος της απεργίας, χιλιάδες απολύσεις στο δημόσιο που θα προστεθούν στο ενάμιση εκατομύριο των ανέργων και θα διαλύσουν όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες, ιδιωτικοποιήσεις κοινωνικών αγαθών (νερό, ενέργεια, ελεύθεροι χώροι), ξεπούλημα δημόσιου πλούτου.

Πέρσι, τέτοια εποχή με τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις του Φλεβάρη στείλαμε στα σκουπίδια την άλλη “παντοδύναμη” -τρίκομματική και αυτή- κυβέρνηση του τραπεζίτη Παπαδήμου. Φέτος, έχουμε την δύναμη να στείλουμε τον Σαμαρά και τις ...συνιστώσες του, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, να του κάνουν παρέα!

Γιατί όλοι πλέον καταλαβαίνουμε ότι η ολιγαρχία του πλούτου με τις πλάτες των διεθνών δολοφόνων της ΕΕ και του ΔΝΤ δεν έχουν στόχο να “σώσουν την χώρα”, αλλά να συντρίψουν τους εργαζόμενους και να επιβάλλουν ένα καθεστώς δουλοπαροικίας για δεκαετίες για τα συμφέροντα των τραπεζιτών, των βιομήχανων και των δανειστών, για την “ανταγωνιστικότητα” των επιχειρήσεων τους, για να φορτώσουν την κρίση του καπιταλισμού στις πλάτες μας.

Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι η επιχείρηση «νόμος και η τάξη» που άρχισε να εφαρμόζει η κυβέρνηση για να σπάσει τις μεγάλες απεργίες του μετρό και των ναυτεργατών δεν είναι αρκετή για να σταματήσει το εργατικό κίνημα που συνεχίζει απεργιακά, τα αγροτικά μπλόκα, τη νεολαία που ξεσηκώνεται ενάντια στη διάλυση της δημόσιας δωρεάν παιδείας.

Όλοι οι χώροι και όλοι οι κλάδοι έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με την κυβέρνηση και την τρόικα. Με ένα γενικευμένο απεργιακό κύμα, με τη δύναμη των αγώνων και της λαϊκής εξέγερσης ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ αυτή την εγκληματική πολιτική και την κυβέρνηση που την υλοποιεί. Να ανοίξουμε δρόμους για μια κοινωνία που να αξίζει στους εργαζόμενους.

ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ !

Για να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας. Για να έχουμε αξιοπρεπή μισθό και συλλογικές συμβάσεις και να μην είμαστε σκυφτοί και αδύναμοι μπροστά στο αφεντικό. Για να έχουμε δημόσια υγεία και παιδεία. Για να μην είμαστε μια ζωή υπόχρεοι στην εφορία όταν οι ολιγάρχες κάνουν πάρτυ με τα δισ στο εξωτερικό. Για να μπορούμε να μένουμε στα σπίτια μας, να δουλεύουμε χωρίς να ξενιτευόμαστε, να καλλιεργούμε τα χωράφια μας...

...Πρέπει να πετάξουμε από πάνω μας το “μαύρο μέτωπο” τραπεζιτών-βιομήχανων-τρόικας και την εγκληματική τρίκομματική συμμορία που μας

κυβερνάει, μαζί και το φασιστικό δεκανίκι της Χρυσής Αυγής. Να χτίσουμε ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ που θα πάρει πάνω του την μάχη για την επιβίωση, τη μάχη για την ανατροπή ολόκληρου του συστήματος.

Αυτό σημαίνει:

Άμεση, μονομερής καταγγελία των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων. Έξοδος από την ευρωζώνη και την ΕΕ που είναι ο οργανωτής και η δύναμη επιβολής αυτού το εφιάλτη. Διαγραφή του χρέους. Εργατικό έλεγχο στις τράπεζες, στις μεγάλες επιχειρήσεις και σ' ολόκληρη την κοινωνία.

Αυτά τα μέτρα μπορεί να επιβληθούν μόνο με την δύναμη του οργανωμένου λαού. Με σκληρούς αγώνες εδώ και τώρα, πέρα από τα όρια της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Χρειαζόμαστε συνδικάτα στα χέρια της βάσης των εργαζόμενων, οργάνωση και συντονισμό από τα κάτω, αγώνες και απεργίες διάρκειας!

ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ!

Δεν περιμένουμε να ολοκληρώσουν τα «τάγματα εφόδου» του κεφαλαίου το έγκλημά τους και να

οδηγηθούμε ήρεμα και ωραία σε εκλογές σε...4 χρόνια για να πέσουν σαν «ώριμο φρούτο» όπως ονειρεύονται στην αξιωματική αντιπολίτευση. Παίζει το παιχνίδι τους όποιος ορκίζεται στο όνομα του ευρώ και της ΕΕ ή περιμένει «λύσεις» από τις ΗΠΑ. Δεν περιμένουμε πότε θα ξημερώσει η «λαϊκή εξουσία» για να λυθούν τα προβλήματά μας. Θέλουμε να ζήσουμε σήμερα και για αυτό πρέπει να παλέψουμε και να νικήσουμε σήμερα!

Χρειαζόμαστε μια άλλη αριστερά! Που θα υπερασπίζεται μέχρι το τέλος τα συμφέροντα των εργαζόμενων, ενάντια στο μαύρο μέτωπο τραπεζιτών-βιομήχανων-τρόικας και ΕΕ. Που θα δρα ενωτικά μέσα στο εργατικό και λαϊκό κίνημα. Που στηριγμένη στην δύναμη του οργανωμένου λαού θα ανοίξει έναν άλλο αντικαπιταλιστικό δρόμο για την κοινωνία. Μέσα από επαναστατικές αλλαγές και όχι ανέμελους κοινοβουλευτικούς περιπάτους. Για να περάσει ο πλούτος και η εξουσία στα χέρια των εργαζόμενων. Μια αριστερά που απέναντι στον γερασμένο κόσμο του κέρδους, του ανταγωνισμού και της απάνθρωπης εκμετάλλευσης του ανθρώπου και της φύσης θα ξαναγράψει στις σημαίες της την ελευθερία, την δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΑΡΙ

 **ΑΝΤ.ΑΡ.Σ.Ι.Α.** 

ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡΙΣΤΕΡή ΣΥνεργασία
ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ,
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ **για την Ανατροπή**