

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ - ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΒΙΑ, ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ

ΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΠΙΕΡΓΟ ΠΕΙΝΑΣ Ν. ΡΩΜΑΝΟ
ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΕΕ, ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΣΤΙΣ 6/12/2014

6 χρόνια από την εν ψυχρώ δολοφονία του Α Γρηγορόπουλου ζούμε μια νέα δολοφονία, αυτή την φορά σε αργή κίνηση, αλλά με το ίδιο αποτέλεσμα: του Ν. Ρωμανού! **ΝΑ ΤΗΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ!**

Και μαζί με αυτήν η κυβέρνηση Σαμαρά -Βενιζέλου έχει ήδη συμφωνήσει το νέο Μνημόνιο σπρώχνοντας στην απόγνωση και την θάνατο (εργασιακό, κοινωνικό, ιθικό ακόμα και βιολογικό) χιλιάδες ανθρώπους, μια οιλόκληρη γενιά.

ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΕΕ-ΔΝΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΛΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥΣ

- Τα νέα εφιαλτικά μέτρα και το νέο μνημόνιο περιλαμβάνει: Χιλιάδες απολύσεις, μειώσεις μισθών, κατάργηση των συνδικάτων, οριστική διάλυση της ασφάλισης με τις συντάξεις πείνας των 360 ευρώ
- Για να περάσουν την πολιτική τους κλιμακώνουν τον Βάρβαρο αυταρχισμό και την καταστολή. Δεν διστάζουν ακόμα και την δολοφονία του Ν. Ρωμανού. Προωθούν την διάλυση των συνδικάτων, των φοιτητικών συλλόγων και κάθε συλλογικότητας που αντιστέκεται. Την βία στις διαδικασίες, τα κελιά τύπου Γ, και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των μεταναστών, τους τρομονόμους.

Το κυβερνητικό success story και η «έξοδος» από τα μνημόνια» πήκει πια σαν μακρινό ανέκδοτο. Η τρόικα, το ΔΝΤ, η ΕΕ ήρθαν για να μείνουν. Γιατί η πολιτική που ξεθεμελιώνει κάθε κοινωνικό και εργασιακό δικαίωμα και μας οδηγεί σε μια κοινωνία καταστολής, εργοδοτικής ασυδοσίας, ρατσισμού, σε ένα «κράτος διαρκούς εκτάκτου ανάγκης», στην φασιστική απειλή, στην κατάργηση κάθε λαϊκής κυριαρχίας και διάρκούς επιτροπειάς από τους μοχανισμούς του διεθνούς κεφαλαίου (ΕΕ, ΟΟΣΑ, ΝΑΤΟ κλπ), εφαρμόζεται για να ξεπεράσει ο καπιταλισμός την βαθιά του κρίση πάνω στις πλάτες μας, για να

προλάβουν τους αγώνες και την δική μας εξέγερση.

ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΟΤΙ ΜΑΣ ΠΗΡΑΝ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ

Για να έχουμε δουλειά, αξιοπρεπής μισθούς και συντάξεις, για να έχουμε δημοκρατία για τους εργαζόμενους, για να μπορούμε να ζούμε μια αξιοβίωτη ζωή, πρέπει να καταργηθούν τα μνημόνια και οι τοκογλυφικές δανειακές συμβάσεις, όχι τα δικαιώματά μας.. Να διαγράψουμε το χρέος όχι τις κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες. Χρειάζεται απειθαρχία στις συνθήκες και έξodo από ευρωζώνη και ΕΕ για να μην είναι οι εργαζόμενοι κάτω από τους διαρκείς εκβιασμούς των τοκογλύφων και τις επιταγές των πολυεθνικών. Για να μπουν οι εργαζόμενοι στο τιμόνι της κοινωνίας

ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Για να δικαιωθούν οι αγώνες τόσων χρόνων πρέπει να απλάξει ριζικά η πολιτική και όχι απλά η κυβέρνηση που την διαχειρίζεται! Η ελπίδα του λαού δεν βρίσκεται σε μια πολιτική «διαπραγμάτευσης», συμβιβασμού και αποδοχής του πλαισίου και των δεσμεύσεων απέναντι στην ΕΕ, τους τοκογλύφους και την ολιγαρχία του πλούτου. Δεν βρίσκεται στην πολιτική της εθνικής συναίνεσης που οδηγεί κατευθείαν σε μια πολιτική "σταθερότητα" της υποταγής και της ήττας του λαού.

ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ

Από τώρα και μέχρι τον Φλεβάρη να δώσουμε με τους αγώνες μας την μάχη της ανατροπής. Χωρίς αυταπάτες, χωρίς να περιμένουμε τι κάλπες, αν και όταν έρθουν. Δεν φεύγουν αν δεν του διώξουμε. Μόνο με την νεολαία και τον λαό στο προσκήνιο ο τροχός της ιστορία μπορεί να γυρίσει.