



# ΚΑΤΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΤΩΡΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΣΤΑ ΛΟΥΚΕΤΑ, ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ

Η πραξικοπηματική κυβέρνηση μειοψηφίας στον λαό ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, επιχειρεί ένα νέο μεγάλο χτύπημα στους εργαζόμενους. **Δεν θα περάσει!** Να κάνουμε τις ημέρες και τις βδομάδες που έρχονται «κόλαση» για τον κυβερνητικό συρφετό. Αν με τον αγώνα που άνοιξε στην ΕΡΤ η κυβέρνηση κλονίστηκε, με την αποφασιστική κλιμάκωση των αγώνων τώρα μπορεί να πέσει!

Η κυβέρνηση πρέπει και μπορεί να βρει απέναντί της όλους τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Τους απλήρωτους και τους άνεργους από τα εκατοντάδες εργοστάσια που κλείνουν. Τους νέους που δεν θέλουν να γίνουν «χαμένη γενιά». Αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες. **Να ενωθούμε σε ένα ποτάμι για να φύγει η κυβέρνηση και η μισητή τρόικα, να ανοίξουμε έναν άλλο δρόμο στην κοινωνία, χωρίς μνημόνια και χρέος, χωρίς ευρώ και ΕΕ.**

Εργαζόμενοι,

Η κυβέρνηση με το πολυνομοσχέδιο έκτρωμα :

- **Πετάει στον δρόμο χιλιάδες εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους στην δημοτική αστυνομία, υγειονομικούς!**
- Διαλύει με τον τρόπο αυτό **σε μια νύχτα την τεχνική εκπαίδευση** σπρώχνοντας δεκάδες χιλιάδες φτωχά παιδιά στα νύχια των σχολαρχών, φίλων του υπουργού παιδείας και την αμορφωσά. **Διαλύει ολόκληρες υπηρεσίες Δήμων υποχρεώνοντάς τους να τις δώσουν σε χρυσοπληρωμένους ιδιώτες και να φορτώσουν το κόστος στους πολίτες.**
- **Καταρρεί την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.** Για τον κατώτατο μισθό θα αποφασίζει η κυβέρνηση και θα το μειώνει διαρκώς στο όνομα της ανταγωνιστικότητας Οργανώνει **νέα φοροεπιδρομή** για να κατακλέψει ότι μας έχει μείνει την ώρα που χαρίζει νέες φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο και τους εφοπλιστές. **Ετοιμάζεται να βάλει χέρι στις καταθέσεις και την λαϊκή αποταμίευση.**

Η συμμορία που κυβερνάει κλείνει νοσοκομεία και σχολεία, ξεπουλάει την ενέργεια και τα νερά, τα λιμάνια και τον ορυκτό πλούτο! Οδηγεί σε ατέλειωτα λουκέτα χιλιάδες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και εργοστάσια όπως τον Κατσέλη, τα Τσιμέντα Χαλκίδας, την ΣΕΛΜΑΝ, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά., που οι ιδιοκτήτες τους τα παρατάνε για να πάνε αλλού με μόνο κίνητρο το κέρδος!

Αυτό είναι το περιβόητο “success story” του Σαμαρά.

**Δεκανίκι της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ η ναζιστική Χρυσή Αυγή** που την στήριξε ενάντια στους αγώνες των καθηγητών και της ΕΡΤ και χύνει τώρα κροκοδείλια δάκρυα για τους εργαζόμενους στις δημοτικές αστυνομίες.

## ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΤΩΡΑ! ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ

Τρία και πλέον χρόνια μας λένε «μνημόνιο ή χάος». **Κι αντί να σωνόμαστε βουλιάζουμε όλο και πιο βαθιά.** Οι μόνοι κερδισμένοι είναι οι βιομήχανοι που έχουν εργάτες φτηνούς χωρίς δικαιώματα, οι τραπεζίτες που καλύπτουν τις φούσκες τους με τα δάνεια που πληρώνουμε εμείς και οι τοκογλύφοι που βγάζουν αστρονομικά κέρδη πάνω στα ερείπια της κοινωνίας.

Για να περάσουν την πολιτική τους τρομοκρατούν, συλλαμβάνουν φοιτητές μέσα στις σχολές τους, βάζουν να εκπέμψει από ιδιωτικό κανάλι η «νέα» ΥΕΝΝΕΔ., επιστρατεύουν απεργούς, κρατάνε παράνομα ανθρώπους στην φυλακή. **Δεν θα τους περάσει!**

Ο αγώνας στην ΕΡΤ και το μαχητικό κίνημα αλληλεγγύης προκάλεσε ένα σημαντικό ρήγμα στην κυβέρνηση. Μπορούμε και πρέπει να κάνουμε το ρήγμα δρόμο ανατροπής.

**Πανεργατικός – παλλαϊκός ξεσηκωμός για την ανατροπή της κυβέρνησης και συνολικά της βάρβαρης πολιτικής του κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δ.Ν.Τ, που έχει σαν μοναδικό στόχο να φορτώσει την ιστορική κρίση του καπιταλισμού στις πλάτες της εργαζόμενης πλειοψηφίας. Άλλα οι καιροί αλλάζουν! Από την ηρωική πλατεία Ταξίμ στην Τουρκία, έως τις φαβέλλες του Ρίο και τις πλατείες της Αιγύπτου, όλα δείχνουν ότι έχουμε μπει σε ένα νέο γύρο εξεγέρσεων. Ότι οι καταπιεσμένοι επιστρέφουν για να διεκδικήσουν την ζωή που μας στερούν!**

Να ανοίξει ένας άλλος δρόμος για την ελληνική κοινωνία με:

- Καταγγελία των μνημονίων και των αποικιοκρατικών δανειακών συμβάσεων.
- Διαγραφή του χρέους.

- Αποδέσμευση από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ο αντιπρόσωπος των πολυεθνικών και των τραπεζιτών ενάντια στον λαούς!
- Εθνικοποίηση των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων και όλων των επιχειρήσεων που κλείνουν οι καπιταλιστές χωρίς αποζημίωση, με εργατικό και λαϊκό έλεγχο, και δήμευση της προσωπικής τους περιουσίας.
- Να σταματήσουμε το ξεπούλημα των δημόσιων αγαθών (υγεία, παιδεία, ενέργεια, νερό, καθαριότητα) και να επιστρέψει στο δημόσιο ότι ιδιωτικοποιήθηκε.
- Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, λιγότερη δουλειά, δουλειά για όλους.
- Να καταργηθούν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, οι επιστρατεύσεις, η κρατική βία.

## ΜΕ ΜΑΧΗΤΙΚΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ-ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Την μάχη της επιβίωσης και της ανατροπής του μνημονιακού οδοστρωτήρα δεν μπορεί να την δώσει η ανύπαρκτη στους αγώνες συνδικαλιστική γραφειοκρατία των ηγεσιών των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ! Μας χρειάζεται ένα εργατικό και λαϊκό κίνημα με αποφασιστικές μορφές πάλης και απεργίες διάρκειας. Με γενικές συνελεύσεις, κλαδικούς συντονισμούς, και δημιουργία ενός μεγάλου ενωτικού αγωνιστικού συντονισμού σωματείων, ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων που θα δώσει την μάχη με το μαύρο μέτωπο κυβέρνησης-τρόικας-κεφαλαίου με στόχο την νίκη. Για ένα τέτοιο κίνημα παλεύει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

## ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Η κοινοβουλευτική Αριστερά ταλαντεύτηκε και τελικά υπονόμευσε την απεργία των καθηγητών. Έκφρασε την αλληλεγγύη της και βοήθησε στην πρώτη φάση του αγώνα στην ΕΡΤ, τραβήχτηκε όμως όταν έπρεπε ο αγώνας να γενικευτεί και να απλωθεί σε όλη την κοινωνία. Έτσι δεν συμβάλλουν στον αγώνα για την ανατροπή.

Χρειαζόμαστε μια άλλη Αριστερά, που θα παλεύει τώρα για την ανατροπή της κυβέρνησης και της πολιτικής της και δεν θα παραπέμπει ούτε σε μια εξουσία των εργαζόμενων στο ακαθόριστο μέλλον, ούτε σε μια «προοδευτική διακυβέρνηση» μέσα στα πλαίσια του κεφαλαίου και της ΕΕ. Σε ρήξη με τον καπιταλισμό, με προσπτική την εξουσία των εργαζόμενων, όχι μια «φιλολαϊκή διαχείριση» του καπιταλισμού. Μια αριστερά μετωπική, που θα συσπειρώνονται όλες οι δυνάμεις που θέλουν να συγκρουστούν με την κυβέρνηση και τα μνημόνια, τον ιμπεριαλισμό και την ΕΕ. Μια αριστερά αντικαπιταλιστική και επαναστατική.

# ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 16 ΙΟΥΛΗ

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΆΛΛΙΩΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΆΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ – ΑΠΕΡΓΙΕΣ – ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ.

