



Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΕΓΥΗ ΜΑΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ «ΧΟΥΝΤΑ».

Οι εργαζόμενοι του ΜΕΤΡΟ και των συγκοινωνιών έδωσαν έναν αγώνα για όλους μας! Γιατί υπεράσπισαν με δύναμη και αποφασιστικότητα αυτό που παίρνουν από όλους μας! Τους μισθούς και τις συλλογικές μας συμβάσεις για να μας αφήσουν φτωχούς και αδύναμους απέναντι στην εργοδοτική βία και αυθαιρεσία. Το δικαίωμα στον αγώνα που μας το στερούν ο εκβιασμός της απόλυσης, της ανεργίας και η κτηνώδης καταστολή. Την ίδια μας την ζωή.

Η κυβέρνηση δεν βγήκε νικητής από αυτήν την αναμέτρηση, αλλά βαθιά πληγωμένη. Χρησιμοποίησε την επιστράτευση για να τσακίσει έναν αγώνα. Έδειξε το αποκρουστικό της πρόσωπο. Έχουν αποφασίσει να κυβερνήσουν με «στρατιωτικό νόμο» αλλά δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να γιγαντώνουν το μίσος του κόσμου της δουλειάς. Οι αγώνες μας θα τους πνίξουν!

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ

Οργάσαν την προηγούμενη βδομάδα η κυβέρνηση και τα χυδαία παπαγαλάκια της στα ΜΜΕ ενάντια στην απεργία του μετρό και των συγκοινωνιών κάνοντας τα πάντα για να στρέψουν τον κόσμο εναντίον των απεργών. Δεν τα κατάφεραν!

«Οι απεργοί ταλαιπωρούν τον κόσμο» λένε αυτοί που σέρνουν έναν ολόκληρο λαό στην φτώχεια, την ανεργία και το κρύο.

«Δεν θα κάνω εξαιρέσεις» μας είπε αγέρωχα ο πρωθυπουργός αχυράνθρωπος της τρόικα, εννοεί «εξαιρέσεις» από την πολιτική που μας οδηγεί όλους στην εξαθλίωση.

«Οι συγκοινωνίες ανήκουν στον λαό, όχι στις συντεχνίες» λένε αυτοί που θέλουν να πουλήσουν την ενέργεια και το νερό, την γη, τις συγκοινωνίες και τον αέρα που αναπνέουμε στους ιδιώτες.

«θα εφαρμόσουμε τον νόμο», λένε αυτοί που κυβερνάνε με προεδρικά διατάγματα και την βία των ΜΑΤ, που βγάζουν όλες τις απεργίες παράνομες, που έχουν εξευτελίσει τους νόμους και το σύνταγμα που αυτοί ψήφισαν.

Η κυβέρνηση ονομάζει «συντεχνία» όποιον παλεύει ενάντια στην πολιτική της για την επιβίωση. Γιατί αποτελεί **τυφλό όργανο της μόνης πραγματικά «μεγάλης συντεχνίας». Των τραπεζιτών, των βιομηχανών και των δανειστών.** Αυτών που πήραν τα δεκάδες δις των «δανειακών συμβάσεων», που κερδίζουν από τους μισθούς πείνας και την διάλυση των εργασιακών σχέσεων, που κατέκλεψαν και συνεχίζουν να κατακλέβουν το δημόσιο χρήμα, που γέμισαν τα σεντούκια των ελβετικών τραπεζών με τις πλάτες των υπουργών και των πρωθυπουργών του μνημονίου ενώ κάνουν φορολογικές δηλώσεις μικρότερες από των υπαλλήλων τους, από τους διεθνείς κερδοσκόπους του θανάτου.

ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ

Μέσα σε αυτόν τον σημαντικό αγώνα μπορεί να δει κανείς την πραγματική πολιτική όλων των δυνάμεων, πέρα από τις κοκορομαχίες στην βουλή.

Ξέραμε τους εχθρούς. Τις δυνάμεις της συγκυβέρνησης, μαζί με τις γελοίες «διαφοροποιήσεις» του κ.

Κουβέλη. Από κοντά και οι φασίστες της «Χρυσής Αυγής» που απαίτησαν την «εφαρμογή του ενιαίου μισθολόγιου» δηλαδή την γενικευμένη μείωση των μισθών, συκοφάντησαν τους εργαζόμενους και στοχοποίησαν με παρακρατικό τρόπο τη ηγεσία του αγώνα.

Τα επίσημα συνδικάτα και πρώτα από όλα η ΓΣΕΕ έληψαν με την απουσία τους. Ακόμα και οι δυνάμεις της αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ) πήραν θέση αργοπορημένα μετά την επιστράτευση, αφήνοντας χώρο στον κυβερνητικό αυταρχισμό.

Μόνο μαχητικοί πολυήμεροι αγώνες και απεργίες διάρκειας, οργανωμένοι από κάτω, στα χέρια των ίδιων των εργαζόμενων μπορούν να ταρακουνήσουν την κυβέρνηση. Αγώνες που θα στοχεύουν στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της ζωής μας, μαχητικοί, ικανοί να σπάνε στην πράξη τον κυβερνητικό αυταρχισμό και τα μέσα που χρησιμοποιεί από την συκοφαντία, έως της βία και την επιστράτευση.

ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΩΠΟ

Ότι έγινε στο Μετρό θα γίνει με όλες τις κοινωνικές αντιστάσεις μας ξεκαθάρισε η κυβέρνηση. Επιδιώκουν να επικρατήσει η «πολιτική σταθερότητα» για να ολοκληρώσουν χωρίς προβλήματα το καταστροφικό τους έργο.

Έχουν δίκιο να τρομοκρατούνται μπροστά στις θύελλες που πλησιάζουν. Η εφαρμογή του «προγράμματος» θα σημάνει τους αμέσως επόμενους μήνες

μειώσεις μισθών και συντάξεων, δεκάδες χιλιάδες απολύσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και ακόμα μεγαλύτερη ανεργία, κλείσιμο πανεπιστημίων, νοσοκομείων και σχολείων, δυσβάσταχτα χαράτσια για τον λαό που θα οδηγήσουν σε κατασχέσεις σπιτιών και χωραφιών. Μια κόλαση. Οι κυβερνώντες ξέρουν ότι ο λαός δεν θα αφήσει να τον σκοτώσουν χωρίς αντίσταση. Και παίρνουν τα μέτρα φτιάχνοντας ένα κράτος του «στρατιωτικό νόμου»

Μόνο αν ανατρέψουμε την πολιτική και την κυβέρνηση που την υπηρετεί, τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις και επιβάλλουμε τη διαγραφή του χρέους, την έξοδο από το ευρώ και την ΕΕ, την εθνικοποίηση των τραπεζών και των στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεων με εργατικό και κοινωνικό έλεγχο, αν αυξηθούν άμεσα οι μισθοί και οι συντάξεις μπορεί να ανοίξει ένας άλλος δρόμος.

Ο δρόμος αυτός θα επιβληθεί από ένα πανίσχυρο και ρωμαλέο μαζικό κίνημα, οργανωμένο παντού, με τα δικά του όργανα, θα μπορεί να επιβάλλει τα εργατικά-λαϊκά συμφέροντα με τη δύναμη του λαϊκού ξεσηκωμού. Ένα δρόμο που στοχεύει στη συνολική πολιτική και κοινωνική απελευθέρωση, την επαναστατική αλλαγή της κοινωνίας, στην εξουσία των εργαζομένων.

Το «μαύρο μέτωπο» κήρυξε «εμφύλιο πόλεμο» στην εργαζόμενη πλειοψηφία.

Ή ΕΜΕΙΣ Ή ΑΥΤΟΙ !

