

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΩΡΑ! ΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ, ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!

Η εικόνα γνωστή: Τα σχολεία ανοίγουν και θα είναι όλοι εκεί. Οι μαθητές με την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα, οι γονείς με το άγχος του δυσβάσταχτου βάρους της ...«δωρεάν» παιδείας, οι εκπαιδευτικοί με την απειλή της απόλυσης και την οικονομική εξαθλίωση.

Θα είναι όμως και άλλοι... Θα είναι και η κυβέρνηση, οι τραπεζίτες, η ΕΕ, τα μεγάλα κανάλια. Αυτοί που ξεθεμελιώνουν εργατικά – κοινωνικά δικαιώματα, ξεπουλούν δημόσιο πλούτο, καταδικάζουν τη νεολαία στην ανεργία και στη μετανάστευση. Αυτοί που θέλουν μια εκπαίδευση απροκάλυπτα πιο ταξική, που θα στέλνει τη νεολαία από νωρίς στον καιάδα της πιο άγριας εκμετάλλευσης και της εργασιακής περιπλήνσης. Που δημιούργησαν ένα ακόμη πιο εξεταστικοκεντρικό, ανταγωνιστικό Γενικό Λύκειο για πολύ λίγους. Με τη διαβόητη τράπεζα θεμάτων, τη βάση του 10 για πολλά μαθήματα ενδοσχολικά αλλά και στις πανελλαδικές και όλους τους βαθμούς να «μετράνε» στην εισαγωγή στα Πανεπιστήμια είναι ένα σχολείο προσανατολισμένο:

- να αλέθει στις καταγιτιστικές, εξεταστικές μυλόπετρες του ανταγωνισμού τα μυαλά, τις προσδοκίες και τα όνειρα, των λίγων, που θα επιμένουν να διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
- να αποκλείσει από την τριτοβάθμια πολλούς μαθητές και να σε ορισμένους να στερήσει ακόμη και το απολυτήριο!
- να μη δίνει μόρφωση αλλά αποσπασματικές δεξιότητες και αναλώσιμη κατάρτιση, χρήσιμη μόνο για τις ανάγκες των εργοδοτών, οδηγώντας τους – κι από τα 15 τους – στο μαγγανοπήγαδο της μαθητείας, της απλήρωτης εργασίας χωρίς δικαιώματα, της μαύρης εργασίας ή της αμοιβής με το 80% του βασικού μισθού πείνας.

Την ίδια στιγμή, οι περικοπές διαλύουν τα σχολεία. 40% έχουν μειώσει τη χρηματοδότηση. Συγχωνεύονται και καταργούνται 1200 σχολεία. Πεινασμένοι μαθητές στοιβάζονται στις τάξεις. Ειδικότητες καταργούνται, εκπαιδευτικοί απολύονται, το ολόημερο περιορίζεται. Αυτό το σχολείο και αυτή η κοινωνία μας κλέβουν το μέλλον. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από τον αγώνα. Είμαστε η πλειοψηφία και μπορούμε να τους νικήσουμε. Είναι επιτακτική ανάγκη για την επιβίωσή μας, για να υπάρχει μέλλον, για μια ανθρώπινη ζωή, έξω και πέρα από το βραχνά της ανεργίας, τη λογική του κέρδους και της αγοράς, το σύγχρονο σκοταδισμό

ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ

ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ

Ενιαίο 12χρονο, δωρεάν, δημόσιο, σχολείο για όλα τα παιδιά.

Που θα δίνει στέρεες γενικές γνώσεις, θα συνδέει τη θεωρία με την πράξη, θα αναπτύσσει την κριτική σκέψη, θα ανακαλύπτει τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού και δε θα θάβει τα μαθητικά μυαλά κάτω από την εντατικοποίηση, τις συνεχείς εξετάσεις, τον ανταγωνισμό και την απόρριψη. Που θα χωράει την τέχνη, τη μουσική, το θέατρο. Που θα δίνει ελεύθερο χρόνο και δεν θα τον θυσιάζει στο βωμό των εξετάσεων. Που θα προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση, σε όλες τις βαθμίδες.

Γι' αυτό και πρέπει τώρα, όλες και όλοι μαζί, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί να αγωνιστούμε για

- Για Κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων, της βάσης του 10 και της «Τράπεζας θεμάτων»
- Διαγραφή του χρέους, όχι των σχολείων
- Για Γενναία αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 15% του προϋπολογισμού ή το 5% του ΑΕΠ, ώστε να διασφαλιστεί σχολείο σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη και κάθε χωριό, με όλες τις αναγκαίες υποδομές (εργαστήρια, βιβλιοθήκες, γυμναστήρια, βιβλία), αναλώσιμα υλικά και δωρεάν βιβλία. Κανένα σχολείο να μη συγχωνευτεί ή κλείσει.
- Άμεσες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Όχι στις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις. Αυξήσεις στους μισθούς.
- Να πετάξουμε τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής έξω από τα σχολεία μας. Ιθαγένεια για όλα τα παιδιά.
- Έκτακτη επιχορήγηση για τα έξοδα των σχολείων, για τη σίτιση και την ασφάλιση υγείας για τους μαθητές. Αναβάθμιση και όχι διάλυση της ειδικής αγωγής και της μέριμνας για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Όχι στη συρρίκνωση και το κλείσιμο ειδικών σχολείων και υποστηρικτικών δομών. Τμήματα με 20 μαθητές ανά τάξη, 15 στην κατεύθυνση, 10 στο εργαστήριο, παράλληλη διδασκαλία στην ξένη γλώσσα. Όχι τμήματα των 27 και 30 μαθητών. Παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία για όλους, μαθητές, εκπαιδευτικούς, χωρίς διοικητικές παρεμβάσεις.

ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΘΑ ΞΑΝΑΓΕΝΝΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ

Κόντρα σε όλους που «κουρέλια κάνουν τα όνειρά μας», κόντρα στα ναζιστικά μαντρόσκυλα του συστήματος που ψαρεύουν στα θολά νερά της απόγνωσης, κόντρα στον ατομισμό και την απογοήτευση. Για ένα σχολείο που στο κέντρο του θα έχει την μόρφωση και τις ανθρώπινες ανάγκες, όχι τα κέρδη των ΙΕΚ και των φροντιστηρίων. Με την ανατρεπτική, αντικαπιταλιστική αριστερά, με τα κοινωνικά κινήματα να μετατρέψουμε τα σχολεία σε κέντρα αγώνα του κόσμου της εργασίας και της δημιουργίας, ενάντια στην απανθρωπιά και τη βαρβαρότητα των δυνάμεων του ιμπεριαλισμού και του κεφαλαίου, των ΕΕ – ΕΚΤ – ΔΝΤ και των Κυβερνήσεών τους, με τους δικούς μας θεσμούς που θα ανιχνεύουν την αυριανή κοινωνία που ονειρευόμαστε.